

KERKBLAD



27e jaargang nr. 8, april/mei 2020

Schuil maar bij Mij

Schuil maar bij Mij
Ik ken je angst en pijnen
Ik weet waarom jouw hart zo bloedt
Jouw zorgen waren ook de Mijne
Daarom begrijp Ik jou zo goed

Schuil maar bij Mij
Je hoeft niet meer te huilen
Ik voel me zo met jou verwant
Bij Mij kan je vandaag nog schuilen
Kom toch naar Mij, geef Mij je hand

Schuil maar bij Mij
Ik zal wel voor je strijden
Je hoeft niet meer alleen te gaan
Ik zal je troosten, helpen, begeleiden
Ik heb alles al voor jou gedaan

Schuil maar bij Mij
Ja, dat is Mijn verlangen
Jij en Ik, dat is wat Ik begeer
Dan zal je rust en vrede gaan ontvangen
Kom, twijfel nu niet langer meer

Thea den Hoedt





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Zondag 12 april

1e Paasdag (wit)

Ds. R. van Selm

Collecte: Diaconie, Kerk,
Kinderen in de knel

Zondag 19 april

(wit)

Ds. P. Schelling (Monster)

Collecte: Diaconie, Kerk,
Sti. Diac. Havenproject Rotterdam

Zondag 26 april

(wit)

Ds. R. van Selm

Collecte: Voedselbank, Kerk,
Pastoraat

Zondag 3 mei

(wit)

Ds. R. van Selm

Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Noodhulp

Zondag 10 mei

(wit)

Ds. R. van Selm

Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 17 mei

(wit)

Ds. R. van Selm

Overstapdienst
Collecte: Diaconie, Kerk,
Jeugdwerk (JOP)

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden.



“Hij laat mij schuilen onder zijn dak, op de dag van het kwaad” (Psalm 27:5)



Dit is voor wie geen held is, deze dagen. Of voor wie zich geen held voelt. Dit is voor wie binnen moet blijven. En voor wie juist naar buiten moet, naar wat sommigen de frontlinie noemen: het ziekenhuis, de kassa van de supermarkt. Daar waar we het leven gaande proberen te houden, en het kwaad uit alle macht een halt toe te roepen.

Dit is voor wie geen keus heeft, en noodgedwongen degene is voor wie geapplaudisseerd wordt. Je doet wat je moet doen, ook al ben je bang. En moe. Dit is voor wie niet loskomt van de nieuwsberichten en van de cijfers, elke dag nieuwe cijfers, en elke dag voegt nieuw kwaad toe aan wat er al was.

Dit is voor wie met niemand samenwoont, en niet meer aangeraakt wordt. Al heel lang niet meer aangeraakt wordt. Dit is voor de huizen waar spanning is, en ruzie. Voor de relaties die onder druk staan. Voor de kinderen die niet veilig zijn. Voor de eindexamenkandidaten. Voor de verliefden. Voor de rouwenden.

Dit is voor ons allemaal. Er is een plaats om op adem te komen. Een plaats die is, en blijft. Wat er ook gebeurt. Het is een plaats in het Licht, een veilige ruimte. Het is de kerk, dat stille lichte gebouw midden in ons dorp, midden in de wereld. Een gebouw, waar je ook nu nog af en toe naar binnen kunt om je dicht bij God te weten. Maar meer, veel meer nog is het dit:

God is overal waar mensen hem zoeken. In gebed, of in gedachten, en misschien maakt dat voor hem niet veel verschil. Hij laat de mensen schuilen onder het dak van zijn liefde, op de dag van het kwaad. Het geeft niet als je bang bent. Het is oké als je geen held bent. Het is oké als je wél een held bent maar je helemaal niet zo vóelt. Hij weet hoe het is. Hij weet hoe jij bent. Hij houdt van je. Je bent veilig. Je mag hoop hebben. Want Hij is er en hij blijft. Wat er ook gebeurt.



Dit is voor jou. Juist voor jou zal het Pasen zijn. Omdat er zoveel angst is en zoveel verdriet en zoveel gebrokenheid, en omdat je jezelf niet helpen kunt. Omdat je moe bent en overbelast van deze verbijsterende tijd. Juist voor jou. Pasen. God wéét van de nacht. Kijk maar naar het Licht dat gedoofd wordt op de Goede Vrijdag, luister maar naar de diepe stilte op de Stille Zaterdag. God weet. God weet. Maar het blijft niet donker. En het blijft niet stil. We zullen opstaan, en leven. Wanhoop niet. Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.

Ds. Marijke van Selm

Bond de Kerkdiensten

Een onder de riem door de kinderen uit de kinderkerk

We zijn met z'n allen in een moeilijke tijd terecht gekomen! Wat een paar maanden geleden ondenkbaar was, is nu werkelijkheid geworden. Als ik dit stukje schrijf zitten we midden in de strijd tegen het corona virus. Door de overheid en in overleg met het RIVM zijn ingrijpende maatregelen genomen, onze scholen zijn gesloten, de horeca is dicht, iedereen die verkouden is moet binnen blijven en iedereen moet minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Afgelopen donderdag is het besluit genomen dat bewoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. In verzorgingshuizen wordt het bezoek ook enorm beperkt en zijn activiteiten afgelast. Voor iedereen een moeilijke en soms eenzame tijd.

Op zondag 22 maart was er geen kinderkerk in de kerk. Om alle ouders in de Leemgaarde een "hart onder de riem" te steken hebben de kinderen uit de kinderkerk mooie tekeningen met stoepkrijt rondom de Leemgaarde gemaakt. Veel bewoners stonden enthousiast voor de ramen te zwaaien. Teun maakte enthousiast een zwaairondje langs alle ramen en alle andere kinderen hebben de mooiste kunstwerken gemaakt (met natuurlijk minimaal 1,5 meter afstand)!!



Bond de Kerkdiensten

We hopen dat we zo een mooi lichtpuntje voor de ouders zijn geweest waarvan ze de komende tijd kunnen genieten.

Anita Eggink



Bond de Kerkdiensten

Op deze manier werd de internetdienst op zondag 29 maart ingevuld, ds. Marijke van Selm samen met enkele leden van de cantorij samen met Elly Bakker. Ook nog aanwezig maar niet zichtbaar: Jolanda Zwoferink op het orgel en Bart van der Reijden voor het geluid. Foto's: Jan Herlaar.



Uit de pastorie

En zo proberen we allemaal grip te krijgen op de ondenkbare situatie waarin we zijn beland. Ieder in ons eigen leven, met de taken waarvoor we gesteld zijn. Velen vallen stil, anderen komen om in extra werk en verantwoordelijkheden. Hoe zorgen we zo goed mogelijk voor elkaar? En hoe zorgen we dat we dat ook een tijdje kunnen volhouden?

Dat zijn de vragen die ik mijzelf in deze weken voortdurend stel en gesteld heb. Het zoeken naar manieren om zichtbaar te zijn als kerk en als dominee. Niet alleen voor onze eigen gemeente, maar breder dan dat. Want de kerk is een oase, zoals ik schreef in een van mijn blogs. Ik geloof heilig dat ze dat kan zijn, en dat het in deze tijd nog meer dan anders haar roeping is. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Ik gun iedereen van ganser harte zo'n oase, om op adem te komen en bij te tanken. Die gedachte motiveert mij enorm om mijn werk te doen. En hoewel velen van ons de fysieke nabijheid van anderen missen (ik ook!) is er toch, door de internet-kerkdiensten en het vele telefooncontact dat plaatsvindt, een grote mate van verbondenheid. Daarbij kan niet genoeg herhaald worden: laat het ons alstublieft weten als u behoefte heeft aan contact! We vinden het meer dan ooit belangrijk elkaar in het oog te houden!

Het is te vroeg om conclusies te trekken uit de manier waarop we ons momenteel als landelijke kerken profileren. Ik zie vele creatieve en hartverwarmende initiatieven ontstaan, ik zie verbondenheid en behoefte aan verbondenheid groeien, ik zie ook teleurstellingen en woorden die ik zelf niet zo wijs vind om in deze tijd te spreken. Maar dat "de kerk" op veel plaatsen en op velerlei wijze troost en bemoediging biedt in deze onzekere tijd, is een feit. Dat is de kerk waarvan ik hou, en die ik wil dienen. Hier op mijn eigen 'standplaats' in Oostvoorne, samen met u allemaal.

Voor degenen die zich afvragen of ik wel genoeg te doen heb, nu ik geen bezoeken meer kan afleggen: ja, dat gaat best. Ik houd mij onder meer bezig met het organiseren van alternatieve diensten en vieringen, (digitaal) overleggen met allerlei mensen, stukjes schrijven en veel telefoneren. Voor degenen die zich afvragen of ik niet tevéél doe: nee, dat denk ik niet. Ik tel mijn uren niet, want ik ben niet goed in tellen, maar het is goed zoals het is. En zo lang ik nog elke dag een strandwandelingetje



kan maken, komt het vast wel goed. Het is mijn wens en bede dat we in deze ongekende en moeilijke tijd zo ook zegen zullen ervaren. Ieder persoonlijk, en als gemeente.

Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus onze Heer.

Ds. Marijke van Selm

Scriba1,5 meter of meer?

Het lijkt wel maanden geleden dat ik mijn laatste stukje schreef voor in het kerkblad, maar het gaat om precies 27 dagen die er zitten tussen nu en de vorige keer! Toen ging het nog om de hoeveelheid nieuws en aandacht die er werd gegeven, nu gaat het om de realiteit en de praktijk waarin we ons bevinden en het virus rond ons heen waart. Heel vervelend is het voor met name veel oudere mensen die geïsoleerd raken en waar kinderen en kleinkinderen ineens niet meer op bezoek mogen komen. Veel mensen durven niet meer op straat of naar de winkel uit angst. Het lijkt er zelfs op dat er mensen zijn die angst voelen om terug te groeten, als ik ze tegenkom bij het wandelen of als we een rondje gaan fietsen.

Dat fietsen doen we overigens standaard elke dag, één van de grote voordelen van het werken vanuit huis! Beweging en frisse lucht is van groot belang nu we zoveel binnen zitten.

Tussen het moment dat wij terugkwamen van onze skivakantie en nu zitten precies 2 weken. Onderweg van Oostenrijk naar Oostvoorne luisterden we de dienst van zondag 15 maart. Een dienst die met slechts 30 mensen werd gevierd en waarbij de nadruk voor het eerst lag op de mogelijkheid de dienst te volgen via internet. Dat hebben we dus onderweg in de auto gedaan en samen luisterden we naar de gebeden, de lezingen, de bevolgen woorden en de emoties die ik dacht waar te nemen in de woorden van ds. Marijke. Emoties, boosheid omdat er mensen zijn die denken dat dit alles wat ons overkomt een straf van God zou kunnen zijn, maar waarin ze de luisteraars niet alleen als dominee toesprak, maar bovenal als mens en troost en moed gaf om met elkaar en met God deze bizarre en onwerkelijke tijden door te kunnen komen. Eerlijk gezegd leek het stuk wat we reden tijdens het terugluisteren van die dienst om te zijn gevlogen en waren we toch zeker 120 km opgeschoten... op weg naar huis.

Voor de zekerheid hadden we in Oostenrijk toch maar een paar bood-



Pastoraal Nieuws

schappen gedaan, zodat we bij thuiskomst in elk geval iets in huis zouden hebben en ja..... daar zat ook een pak toiletpapier bij... just in case! Nog even gecheckt of ik naar mijn werk mocht, want ja is Oostenrijk nou een risicogebied of niet? De volgende dag gewoon naar het werk, maar 2 dagen later zat ik voor het eerst thuis achter de computer.... werken van huis uit. Net als veel Nederlanders kan ik gelukkig nu thuis werken en worden risico's van besmetting daarmee zoveel mogelijk vermeden.

En de kerk ging in een paar weken van geen handen schudden bij de uitgang via een dienst met minder dan 100 kerkgangers tot nu.... een dienst alleen te volgen via internet met hooguit 9 mensen aanwezig om de dienst enige vorm te kunnen geven. De openstelling van de kerk op woensdag en zaterdag om daar een kaarsje te branden, te bidden of even stil te zijn is iets waardevols waar mensen troost uit kunnen halen. Afgelopen woensdag liep ik rond 19.00 uur in mijn tuin en hoorde het luiden van de kerkklokken, een landelijke actie als teken van hoop en troost in deze bange tijden. Ik kreeg er kippenvel van.

Aansluitend het avondgebed en ook daar gebeurde iets waar een mens troost en hoop wordt gegeven.... prachtig het spel op de piano door Jaco Visser en de lezingen van onze eigen ds. Marijke.

Ook de zondagse diensten proberen we zo in te vullen en eerlijk is eerlijk daar slaagt met name ds. Marijke toch in om ons telkens weer te verrassen! Een engel gezonden door God?.... zou je denken?

De naam Marijke komt van Maria. Gezocht naar de betekenis en vond: "parel; bitter; bedroefd, zee". Die parel: ja... helemaal goed! Want dat is ze voor onze gemeente. Bitter? In de zin van verbitterd of als bitter als smaak? Vind ik wat lastiger evenals bedroefd maar ik weet ook niet alles.

Maar zee, Ha! Lees de vele blogs maar en zeker die van 31 maart. Dat is helemaal goed!

De blogs zijn overigens ook parels en in deze tijd nog eens dagelijks ook. Allemaal positieve dingen die we ook moeten zien en noemen zeker in tijden dat we overspoeld worden met akelig nieuws en we dreigen te verdrinken in de misère van Corona.

Nog iets moois: de afgelopen weken zijn de blogs van ds. Marijke geprint en door Janneke en Peter bij ca. 65 mensen in de bus gedaan evenals de nieuwsbrieven en liturgieën voor de zondagse diensten, simpel omdat er



ook een groep mensen is die geen of moeilijk gebruik kan maken van internet. Voor de zondagse diensten en voor de avondgebeden zorgt Bart samen met de mensen uit de beamercommissie ervoor, dat het geluid en dus de kerktelefoon werkt. Dat u op zondagochtend misschien niet altijd direct de dienst kunt volgen, ligt niet aan u maar komt omdat het systeem van kerkomroep.nl de drukte waarschijnlijk niet altijd aankan. Iets eerder starten met luisteren kan een oplossing zijn.

Misschien lukt het ons om op korte termijn een proef te starten met video zodat u de dienst niet alleen kunt horen, maar ds. Marijke of andere voorgangers ook kunt zien. Even afwachten of het gaat lukken. Vergaderen is ook zo'n dingetje waar we naar alternatieven hebben gezocht.

Inmiddels is er één moderamen vergadering geweest via Skype, video-overleg dus. Het is gelukt (bijna) om iedereen via de computer op Skype aan te melden en met elkaar te overleggen. Inmiddels zijn (bijna) alle kerkenraadsleden via Skype met elkaar verbonden en hopen we ook de kerkenraadsvergadering op die manier te kunnen houden. Een prima manier om gelijktijdig met elkaar te kunnen overleggen en de zaken die er behandeld moeten worden ook te kunnen voortzetten.

Verderop in dit kerkblad treft u nog wat 'sfeer' foto's uit één van onze internet kerkdiensten zomaar om toch enig idee te geven hoe dat was. Dank daarbij aan de mensen die naast ds. Marijke mee hebben gewerkt om dit tot stand te kunnen laten komen. Zo was Mariët Kaasschieter (sopraan) op 22 maart te gast om de zangpartijen voor haar rekening te nemen en op 29 maart waren er enkele leden van de cantorij samen met Elly Bakker in de kerk om samen met Jolanda op het orgel de liederen ten gehore te brengen. De komende tijd hopen we de diensten te kunnen blijven verzorgen via internet.

Op het moment dat dit kerkblad verschijnt zijn de diensten in de Stille Week al geweest. Het plan is om op maandag t/m woensdag avondgebeden te houden op Witte Donderdag en het Heilig Avondmaal te vieren. Op Goede vrijdag en Stille Zaterdag zijn er avondvieringen en op 1e Paasdag een ochtenddienst. Maar zoals alles in deze tijd snel kan veranderen kan ook dat zomaar veranderd zijn. Zondag 19 april hopen we ds. Piet Schelling te mogen begroeten ook in een internetdienst.



Pastoraal Nieuws

Ds. Marijke mag dan even een weekje op adem komen!

In de hoop dat we spoedig betere tijden kennen en elkaar hopelijk weer echt mogen treffen hetzij in de kerk of elders in de omgeving van ons prachtige dorp.

Met een vriendelijke groet, Jan Herlaar (scriba)

Diakonaal Nieuws

De Hartelborgt = Avondmaalsproject 2020.

De collectes bij de diensten van Schrift en Tafel in 2020 zijn bestemd voor Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt in Spijkenisse. In de dienst van 8 maart jl. heeft pastor Martijn Kurstjens boeiend vertelt over zijn werk in de Hartelborgt.

Als een mens wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel: er is verdriet, pijn, boosheid en angst. Er zijn vragen en zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid willen de Christelijk geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn vanuit de overtuiging dat een gedefinieerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. Wij allen zijn kinderen van Hem, gevangen of niet.

De Christelijk geestelijk verzorgers hebben binnen de muren met veel ingeslotenen contact. Ze doen dat op basis van het vertrouwen dat ze krijgen. Dat gebeurt in individuele gesprekken, groepsgesprekken en in kerkdiensten. Daarbij gaat het om de verwerking van het verleden en om oriëntatie op de toekomst. In de praktijk komt daardoor haast vanzelf het verlangen naar 'een goed leven' samen met anderen ter sprake. Onderwerp van gesprek is dan ook al snel wat dat goede leven dan is en wat dat vraagt. Het zijn vaak geen gemakkelijke, maar wel uiteindelijk goede gesprekken die helpen een weg door het leven te vinden, samen met anderen. Want niemand leeft alleen voor zichzelf. Die verbinding met anderen wordt ook voortdurend gezocht. En anderen willen daarbij ook helpen: familie, maar ook organisaties als Kerken met Stip en Exodus, vele



vrijwilligersinzet via nazorgorganisaties en kleine maar belangrijke zaken als de gedefinieerdenagenda, een rozenkrans, een bijbel.

De diaconie hoopt dat ook u het Avondmaalsproject een warm hart toe draagt.

Paasattenties

U kunt zich misschien nog wel de potjes met narcisjes herinneren, die vorig jaar werden uitgedeeld bij de uitgang van de kerk na de Paaswake en op Paasmorgen. Voor iedereen een vrolijk voorjaarsbloemetje met een Paasgroet. Dat wilden we dit jaar weer op dezelfde manier doen, maar toen stak het Corona-virus een spaak in het wiel. De kerkdiensten werden internetdiensten via de kerkomroep. Bloemetjes uitdelen bij de uitgang van de kerk als er alleen virtuele kerkgangers zijn?

Nee, dat ging het niet worden.

Maar er zijn genoeg mensen die juist in deze Corona-tijd een opsteker en een groet kunnen gebruiken. Dus zijn de plannen gewijzigd en bezorgen de diakenen de Paasattenties in de Stille week bij alle zorginstellingen in Oostvoorne voor bewoners en zorgmedewerkers. Uiteraard met inachtneming van alle regels van het RIVM.

U, lezer, ontvangt in gedachten een bloemetje en de Paasgroet:



Gezegende Paasdagen gewenst!!!

Namens de Diaconie,
Els van den Berg



De diaconie wil graag de onderstaande collectes bij u onder de aandacht brengen:

De collecte voor zondag 19 april bestemd voor Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam.

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven. Het is de Missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam om als volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.

De Stichting oefent haar taken uit als partner van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). De Stichting doet haar werk in overleg met de provinciale diaconale organen van de PKN, zowel landelijk als specifiek in Zuid-Holland.

Zondag 26 april is de collecte bestemd voor de Voedselbank in Spijkenisse.

In deze spannende tijd met Corona zijn er steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank. Met onze bijdrage wordt er onder andere gezorgd dat de "ijzeren voorraad", dat is de voorraad die de voedselbank aan houdbare producten heeft, op peil wordt gehouden.

Op zondag 3 mei is de collecte bestemd voor Kerk in Actie - Noodhulp. Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram.

Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen gedenken, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijdten mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne. Graag onder vermelding van de datum van de zondag. Hartelijk dank!



Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboorte-kaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk. In 2018 is er landelijk gezien € 28.969,- bij elkaar gebracht!

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart. met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

kerk in actie

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de diakenen of Janneke Eggink, tel. nr. 0181-484664.

Kijk op www.kerkinactie/ inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.



Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 f.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

Allerhande Kerkelijk Nieuws

DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

Misschien heeft u de rode doos al zien staan, rechts als u de kerkzaal binnenkomt. *We gaan sparen voor*



pakken koffie voor de voedselbank Brielle.

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie.

Van harte bij u aanbevolen!

Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!

Liesbeth van Wijnen

Ds. Helene Perfors 25 jaar predikant

Dit jaar is de aan onze gemeente verbonden koopvaardijpredikant Helene Perfors 25 jaar predikant. Als kerkenraad wilden we dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en een bos bloemen is inmiddels bij haar thuisbezorgd namens de gemeente. Op het kaartje bij de bloemen staat: ***Helene, gefeliciteerd met je 5e lustrum als predikant en bedankt voor je goede werk in Gods kerk en daarbuiten.***

Helene heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1995 is ze namelijk begonnen als gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Wormer-Knollendam.

Zoals te lezen valt op onze website is ze in 1965 geboren in de marinebasis Den Helder - tussen twee zeeën in. De zee, de marine, het varen, dat is wat haar met de papepel is meegegeven. In 2001 ging het zeevarende aspect blijkbaar toch kriebelen en is ze aan de slag gegaan als koopvaardijpredikant in de haven van Rotterdam, verbonden aan de Protestantse Gemeente in Oostvoorne.

Het is altijd fijn geweest om naast een eigen predikant ook een band met Helene en de koopvaardij en de Rotterdamse haven te hebben. De dienst op Kerstavond met medewerking van De Volharding en The Bridge is hier een goed voorbeeld van. Haar steun in de afgelopen jaren als consulent was onmisbaar voor de gemeente en samen met ds. Piet Schelling heeft ze ons door een moeilijke periode heen geholpen. We hopen als gemeente nog vele jaren verbonden te zijn met ds. Helene Perfors.

Namens de kerkenraad, Jan de Rijke



Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 4 mei 2020 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 16 mei 2020 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516

Ouderling: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Pastoraal werker: ds. Ada Worst, tel. 66 17 99

Pastoraal werker: Wilma de Koning, tel. 84 61 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084

Openingstijden

Voorlopig tot 1 juni geen ophaal- of inleverdag. Mochten er andere maatregelen genomen worden dan kunt u dit o.a. op onze website zien.

Erg jammer, maar natuurlijk wel begrijpelijk.

We wensen u veel sterkte en hopelijk tot ziens!

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18
Website: www.kerkoostvoorne.nl E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. R. van Selm Hoflaan 29 Tel. 77 00 40
predikant@kerkoostvoorne.nl 3233 AN Oostvoorne 06 - 4166 4516
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors Ds. Rijkewaerdstraat 6 Tel. 41 67 51
3232 AK Brielle

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke Duinlaan 2A, 3233 EC Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Notulist:

M. Wapenaar Langeweg 28, 3235 CL Tel. 06 - 4215 2131
Rockanje

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden Zandweg 55, 3233 ES Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar Zwartegatseweg 2, 3233 EW Tel. 48 49 57
scriba@kerkoostvoorne.nl

Penningmeester

G. v.d. Hoek Molendijk 6a, 3233 LN Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel Zandweg 73, 3233 ES Tel. 48 23 04

Administrateur:

J. Langendoen Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk Gildenlaan15, 3233 DA Tel. 47 25 67
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion Zwartegatseweg 2, 3233 EW Tel. 48 49 57
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ Tel. 48 04 13
fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar Gijzenhoekweg 52, 3233 TP Tel. 48 42 15

